

HET GROTE DAVID CASSIDY INTERVIEW DEEL 1

Engeland staat bekend om haar regen en haar mist. De dag van vandaag is hierop geen uitzondering. Het is zelfs een van die uitzonderlijke dagen, dat beide meteorologische verschijnselen als een grauwsliuier over het land hangen. Een mistroostig regentje valt gestaag uit de hemel en een ondoordringbare mist staat als een muur in de straten. Een haastige voorbijganger schuift, diep weggedoken in zijn opgezette kraag, als een schim voorbij, om dan plotseling op te lossen in de mist. Het is een trieste dag... De klok boven de hotelreceptie wijst 14 minuten na 1 uur. Aan de balie heerst een stemmingloze sfeer, die plotseling omslaat wanneer onze 'afspraak' zich meldt. Nerveus gegiechel, sprakeloze meisjes en witweggetrokken gezichtjes zijn de ingrediënten voor een tafereel dat overal ter wereld waar 'hij' zich vertoont, gelijk is. Na wat handtekeningen uitgedeeld te hebben, keert de rust weer. Het is dan precies half 2 en het grote DAVID CASSIDY interview kan beginnen.



WAT GA JE DOEN ALS JE WEER TERUG BENT IN AMERIKA?

Men heeft weer een gruwelijk overladen programma voor me in petto. Allereerst veel optredens door het hele land en daarnaast, of liever gezegd daar tussendoor, moeten er ook weer nieuwe opnamen gemaakt worden voor de TV-serie 'The Partridge Family'. Ik zou ook graag iets aan mijn huis willen opknappen, maar dat zal er wel weer bij inschieten, vrees ik.

HOE ZIET JE HUIS ERUIT?

Het is een ranch, helemaal in Spaanse stijl opgetrokken, met 3 hectare land er om heen. Omdat ik vroeger nogal eens moest verhuizen omdat ik bij nacht en ontij fans tegen het lijf liep, heb ik het nu zo versierd dat het huis vanaf het hek niet meer te zien is.

WOON JE ALLEEN IN HET HUIS?

Nee. Ik geloof dat er op het moment 5 mensen wonen. Om te beginnen heb ik een huishoudster, (ze is 25 en ongehuwd) (en terwijl hij dat zegt twinkelen z'n oogjes ondeugend...) en een kok. M'n echte moeder woont bij

me in en in het logeershuis van de ranch woont m'n beste vriend Sam, die daar ook z'n kantoor heeft ingericht. We hebben een stuk of zes telefoons, die soms allemaal tegelijk bellen. Er ontstaat dan zo'n hels kabaal, dat het wel lijkt of je op het Centraal Station zit. De afgelopen maanden heb ik mijn telefoonnummer trouwens al 7 keer laten wijzigen. De grote chaos beleefde ik afgelopen zomer, toen alle kinderen vakantie hadden. Ze hadden kennelijk niks anders te doen, dus belden ze mij maar op.

HOE KOMEN ZE DAN AAN JE NUMMER?

Ik vermoed, dat er een lek zit bij de telefoondienst. Ach ik weet het eigenlijk wel zeker, want zij zijn de enigen die het — geheime — nummer kennen. Verder heeft niemand mijn nummer, zelfs mijn vrienden niet. Vertel me dan maar eens hoe het kan, dat er steeds van heinde en verre meisjes naar me opbellen.

GELDGEBREK IS ZEKER NIET EEN VAN JE GROOTSTE PROBLEMEN NU. HEB JE OBERHAUPT WEL EENS MET GELD-

GEBREK TE MAKEN GEHAD?

Ja zeker wel. Een jaar of vier geleden zelfs nog. Ik werkte toen in de textielbranche en verdiende \$ 50,— per week. Daar hield ik zo'n \$ 38,— van over. Zoals je weet, wilde ik in die tijd acteur worden en om m'n studie te kunnen betalen nam ik dat part-time baantje erbij. Slechte tijden waren dat, hoor, want geld om te eten was er vaak niet.

WAT DOE JE MET HET GELD DAT JE NU VERDIENT?

Tja, ik heb op Hawaii ongeveer 100 hectaren land gekocht en ik ben van plan om er binnenkort nog wat bij te kopen. Verder heb ik bij de Staat California wat aandelen aangekocht.

WAT GA JE MET HET LAND OP HAWAII DOEN?

Oh, waarschijnlijk ga ik daar ooit wonen. Het is een uitstekend gebied voor veeteelt, dus misschien laat ik er wel eens een boerderij neerzetten. Ik ben nu eenmaal gek op dieren. Ik heb altijd honden om me heen gehad. Soms hadden we er zo veel, dat het wel een kennel leek. Op het moment heb ik een

Ierse Setter van een half jaar. Hij heet Bullseye. Hij heeft 3 verschillende kleuren en wordt op het ogenblik afgericht. Hij gaat dus naar school als het ware. Mijn andere hond heet She. Het is een 3-jarige Schaapshond. Als ik er eenmaal woon wil ik ook wat paarden aanschaffen en misschien wel schapen en koelen. Een paar vrienden van me in Los Angeles hebben 2 schapen en een koe in hun achtertuin. Da's echt te gek, weetje. Maar dat zijn allemaal nog maar plannen hoor. Er zijn urgentere dingen, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een paar katten om de ratten uit het huis te houden. De heuvels rondom het huis zitten er vol mee. 's Nachts komen ze uit hun schuilplaatsen, vreten aan je eigendommen en proberen binnen te dringen.

BENAUWT HET JE NOOIT OM OP DE VOLWASSEN LEEF-TIJD VAN 23 JAAR HET ONDERWERP VAN EEN TIENER-ADORATIE TE ZIJN?

Nee, echt niet. Ik houd erg veel van m'n fans. Soms voel ik me verchrikkelijk

wanneer ik weet dat ze honderden kilometers zijn komen liften alleen maar om een glimp van me op te kunnen vangen. Soms staan ze een hele nacht en een halve dag in de rij voor een kaartje: 't is aandoenlijk, echt waar.

WAT IS DE AAN-TREKKINGSKRACHT VOOR DIE MEISJES, DENK JE?

Ik heb geen idee. Het zou erg egotistisch zijn wanneer ik iets over mezelf zou zeggen. Ik kan alleen maar zeggen, dat het waarschijnlijk zo is, dat ik gewoon op het juiste moment daar was. Op een bepaald moment was er in de muziek een dood punt bereikt en groeide de behoefte naar een nieuwe sensatie, of massahysterie als je het zo noemen wilt. In het begin was ik wel wat verlegen er mee, maar zoals met alle dingen in het leven, heb ik me aangepast. Wanneer je arm bent, moet je daarnaar gaan leven. Wanneer je rijk bent ook. Je moet leren elke situatie het hoofd te bieden. Tot zover het eerste deel van het Grote Cassidy Interview. Deel 2 vinden jullie in het volgende nummer!