

MIJN DROMEN....

door David Cassidy (!)



DAVID CASSIDY VERTELT OVER ZIJN DROMEN

Jullie hebben mij gevraagd om iets te vertellen over mijn dromen. In eerste instantie kon ik mij weinig daarvan herinneren. Eigenlijk helemaal niets. Ik ben eens rustig gaan zitten en kwam langzamerhand tot de ontdekking, dat een groot deel van de nacht en dag voorbij gaat met dromerijen over een groot aantal zaken. Dagdromen is leuk, want je kunt je gedachten in bedwang houden en een eventueel opkomende vervelende gedachte direct wegdrukken. Ik denk overdag veel aan dingen die ik graag zou willen gaan doen of aan plaatsen waar ik nog nooit ben geweest en die mij erg interessant lijken om eens heen te gaan. Als ik thuis rustig alleen zit, denk ik vaak aan concerten en dan zie ik die duizenden fans voor me. In mijn gedachtenwereld zie ik ze allemaal een voor een langskomen. Ik kijk ieder apart aan en zing. Dat geeft me een fijn gevoel. 't Is net of ik dan voor ieder persoonlijk zing. Tijdens dat soort dromen heb ik het fijnste contact met mijn fans.

DE ANDERE DAVID CASSIDY

En dan heb je mijn verlangen om eens een heel groot acteur te worden. Iemand waar men tegenop kijkt. Ik zou wel eens in een film de rol van de bruid willen

vertolken. Een echt doorleefde rol spelen is een van mijn grootste idealen. Het valt niet mee om altijd de jongen met de eeuwige glimlach neer te moeten zetten.

En dan is er een droom der dromen. Zo mooi, dat ik het moeilijk uit kan leggen. 't Is geen dagdroom. 's Ochtends voel ik me enorm eenzaam wanneer alles dat ik die nacht heb gedroomd niet waar blijkt te zijn. In die droom zie ik mijzelf op mijn vier-vijfendertigste jaar. Mijn vrouw is van een onwaarschijnlijke schoonheid. Alhoewel ik haar gezicht moeilijk kan onderscheiden, voel ik dat zij de mooiste op aarde is. De warmste en liefste vrouw die er bestaat. Kortom, mijn ideale vrouw. We hebben een paar gelukkige, intelligente kinderen, waar ik met recht trots op kan zijn. De familie woont heerlijk buiten aan de rand van een groot bos. Ik hoop dat die droom ooit nog eens uit zal komen en dat ik die bewuste vrouw eens zal ontmoeten.

DE ENIGE ECHTE BRIEF

Vreselijk veel houd ik van mijn fans. Ik heb er wel eens aan gedacht om een hele, lange mooie brief te schrijven aan hen. Ik zou 'm dan aan één meisje sturen, die de brief door moet zenden aan een vriendin. Deze onderneemt weer hetzelfde, zodat op een

gegeven moment al mijn fans over de gehele wereld de mooiste brief die ik ooit heb geschreven, zullen lezen. 't Lijkt me geen gek idee. Over 't algemeen droom ik 's nachts romantischer dan overdag. De nacht heeft iets ongrijpbaars. Wanneer je slaapt, verlies je automatisch de controle over je dromen. Dat intrigeert me enorm.

NACHTMERRIES

Ik ben blij dat ik daar zelden last van heb. Soms komt het wel eens voor, maar doorgaans droom ik alleen over aangename dingen. Ik heb eens gedroomd dat er niemand in de zaal zat toen ik moest optreden. Later vertelde ik dat aan een vriend. Hij zocht voor deze droom een diepere verklaring en geloofde dat er eens een tijd komt, waarin de fans niet meer zo op mij gesteld zijn als dat nu het geval is. 't Zou best kunnen. Voor mij was het op dat moment een afschuwelijke nachtmerrie.

Maar zoals ik al gezegd heb; de meeste dromen gaan over fijne dingen, waarvan ik hoop dat ze eens waarheid zullen worden.

Wie droomt er niet? Niemand! Ieder mens droomt 's nachts of overdag van verre idealen. Toekomstvisioenen die maar zelden realiteit worden. Maar dat is juist dat aantrekkelijke van het wegzwijmelen op je eigen gedachten. Eventjes jezelf wanen in een andere, veelal betere, omgeving. Jezelf op een voetstuk plaatsen, zonder dat je er een kleur van hoeft te krijgen, want niemand weet waar je aan denkt op dat moment. Dromen kan heel fijn zijn met uitzondering van de kwade mijmeringen, waarin je geconfronteerd wordt met peilloze diepten, brugleuningen die plotsklaps bezwijken of intrieste voorvallen, die je naaste familie-leden treffen. Vanzelfsprekend dromen artiesten ook. Waarover blijft meestal in nevelen gehuld. Muziek Express wist David Cassidy over te halen om een tipje van de sluier op te lichten, die zijn droomfantasieën voor de buitenwereld verborgen houdt. Hieronder volgt zijn verhaal.