

GULD-LP TILL NAZARETH

Nazareth, skönt hårdrockande grupp från Skottland, var i Sverige i somras och kunde motta en guld-LP från sitt skivbolag Phonogram för 20 000 sålda ex av LP:n "Loud'n Proud". En välförtjänt utmärkelse för Nazareth som nyligen avslutat sin Europaturné, som väl på sätt och vis blivit något av en segerturné för gruppen. I Stockholm hade de en strålande ljud-och-ljus-show på Gröna Lund, en föreställning som tydligt visade varför Nazareth nu nått berömmelsens höjder. Men det var inte lätt för dem i början. Efter tre långa år kom genombrottet snabbt. Deras popularitet ligger nu på samma nivå som Status Quo och andra supergruppers och historien om dem är väl känd vid det här laget. Men de började spela tillsammans 1970, när gitarristen Manuel Charlton slog sig samman med vokalisterna Dan McCafferty, basisten Pete Agnew och trummisen Darrel Sweet. Allihop hade då arbetat med olika band i trakten av Dunfermline i Skottland. I början av det här året blev de berömda med albumet "Razamanaz" och sen kom som sagt "Loud'n Proud". Dan McCaffertys kraftfulla sång, Manuelns riviga gitarr tillsammans med Petes och Darrels helt överväldigande rytmarbete gör tillsammans musik av det allra bästa slaget.



När Nazareth var i Sverige passade man på att ge ut en LP som inte tidigare varit utgiven här. Det är deras första med titeln "Nazareth". Ett litet påpekande till alla hugade kopare kan vara på sin plats när det gäller den plattan. Det är som sagt deras första

platta och den skiljer sig i stilen en del från deras senaste inspelningar. Köp den inte i tron att det är Nazareth från "Loud'n Proud" ni får höra. Men den är bra ändå och innehåller en del mjuka ballader som är väl värda att lyssna på.

Nazareth fr v: Darrel Sweet, Dan McCafferty, Manuel Charlton och Pete Agnew

DAVID CASSIDYS SVENSKA FLICKVÄN -LUGN, DET ÄR BARA BLUFF

Stort jämmer och elände. För någon tid sen stod det att läsa i några dagstidningar att vår kära David skulle ha en flickvän undan gömd nästan här i Sverige. Det resulterade naturligtvis i att tusentals fans och beundrare blev störtförbannade och började måla svarta kors över bilderna på den sköne hemma på väggen över sängen. Fast allihop visade sig vara rena luftpastejen. Vi här på GO har fått ett brev från en person som säger sig vara fullkomligt insatt i allihop och vi återger det här ordagrant.

"Lugn alla tjejer, lugn. David Cassidy är fortfarande en fri man. Det som stod i en tidning för ett tag sen att han har en svensk flickvän är en stor bluff. Det var ett exempel på hur man kan tjäna en extra slant på ett lätt sätt. Jag var nämligen med den stora idolen och hans band från Stockholm och ner till Göteborg. Och då såg varken bandet, David eller jag till någon flicka som hette Madelene

von Rosen — det var ju hon som påstods vara Davids tjej. För den tosen såg bara David på Gröna Lund, men det gjorde ju också 8 000 andra flickor. Nix, när flickvän till David fanns inte. Och så en liten sak om David själv. Han är inte alls så rar och snäll som somliga tidningar försöker få honom till. Han är egentligen det mest bortskämda jag någonsin träffat. Men vem skulle inte bli det om man tjänade 5 miljoner om året? Han är fortfarande min största idol, men nu enbart för sin musik. Så kämpa på, du kanske fortfarande har chansen hos David.

*En som känner till det hela
Även kallad "Ninna"*

Så var det alltså med den saken. Vi hoppas nu bara att vår vän Ninna inte får på skallen för att hon kallar David bortskämd. Det är i alla fall inte vi här på GO som sagt det.



Fortfarande en fri man?